

# TIDSREJSEN

## Steen fortæller



- Find de runde blå garnspoler fra bomuldsspinderierne og sæt jer på gulvet foran garnspolerne.



- **Historieformidling:** Pædagogen/læreren viser billedet af Steen og oplæser historien om "Mur-Steen".
- **Aktivitet:** Den oplæste historie lægger op til en aktivitet, hvor børnene prøver kræfter med sure pligter eller sjove lege i gamle dage.

## Historien om "Mur-Steen"

Jeg hedder Steen. Jeg har været murer. Mur-Steen blev jeg altid kaldt. Og jeg mener altid. For jeg har stort set været murer altid. Jeg startede i juli 1924. For næsten 100 år siden. Dengang var jeg kun 10 år.

Min mor arbejdede på bomuldsspinderiet i Vejle. Det er her, I er på besøg i dag! En dag kom hun hjem og fortalte, at hun havde fået "ferie". Hun skulle i alt fald ikke på arbejde i 14 dage, fordi der skulle lægges nogle nye vandrer ind.

"Det ved jeg godt," sagde min far, der var murer. "Jeg skal være med til at lave murerarbejdet."

"Så må du tjene de penge, jeg går glip af," svarede min mor.

Da vi havde spist til aften, gik jeg ned i gården for at lege med mine venner Aksel og Verner.

”Se,” råbte Aksel pludselig. ”Det brænder.”

Vi kunne se en stor røgsky stige op på himlen. Vi løb. Vi skulle ud og se, hvad der brændte. Og så var det bomuldsspinderiet. Der hvor min mor arbejdede.

Brandvæsnet kom hurtigt. De havde også set røgen. Men alligevel havde ilden hurtigt bredt sig. Bomulden brændte nemt, og taget var af træ. Min mors arbejde brændte hurtigt ned. Og hendes 14 dages ”ferie” blev lavet om til en fyreseddel. Hun var arbejdsløs i næsten et år.

Men der var meget at lave for min far. Han skulle være med til at bygge fabrikken op igen. Og da vi i familien manglede min mors løn, fik han mig ansat som murerdreng. Det var en dreng der skulle hjælpe med at hente mursten til murerne, når de byggede mure.

Da bomuldsspinderiet blev bygget op igen efter branden hjalp jeg også til på min mors arbejde. Her fik jeg arbejde som spoledreng. En spole er sådan en, som den blå garnrulle I har fundet i kassen i dag. Som spoledreng skulle jeg være hurtig til at tømme spolemaskinen for spoler, når maskinen var fuld. Det var hårdt arbejde, kan I tro.

De voksne skældte ud, hvis de synes det gik for langsomt, og man kom hurtigt til at svede, fordi der var så varmt på fabrikken.

Og nu er I jo på besøg – kan I så ikke hjælpe mig? Det vil være en stor hjælp, kan I tro.

## **Aktivitet:**

Hjælp Steen med at stable bomuldsspoler, så de ikke fylder så meget på gulvet.

- Inddel børnegruppen i grupper med fire børn i hver.
- Nu gælder det om at stable tårne af de blå garnspoler.
- Når I er færdige lægger I alle de blå garnspoler tilbage i kassen på vognen.
- I skal nu se på kortet og finde den næste fortælling.